

Hej alla bybor!

Ytterligare ett år har passerat igenom våran vackra by. Mycket har hänt, vi har upplevt många skratt, sol, bad, en herrans massa snö men även en vardag.

Midsommarfirandet förra året slog rekord i regn, vilket gjorde att vi valde att flytta delar av firandet in till bystugan. Eftersom att detta var en uppskattad gest togs beslutet att fortsätta denna tradition. Det blev en väldigt fin och härlig tillställning i år. Från morgon till kväll fanns det många glada människor på plats för att hjälpa till. Allt från klädning av majstång till försäljning av fika. Tack alla för att vi kunde hjälpas åt att göra firandet i år lite extra trevligt!

Årets upplaga av rockfesten slog alla rekord. Enligt Lasse Levander var det den bästa festen sen starten för åtta år sedan. Han tackar för all hjälp som byn ställde upp med. Det fanns välvilliga bybor till diverse upptåg, allt från försäljning av dryck, städning och inte minst att fylla bystugan med livemusik. Tre band från byn rockade loss så att festen slutade som en stor succé!

Det har tagits vattenprover runt om vid alla badplatser i sjön. Dessa är på analys och det har ej kommit några resultat i skrivandets stund. Kommunen har tagit prover på alla badplatser runt om i bygden. "Hedenbadet" i Styr sjön fick betyget "tjänligt" vilket är det bästa resultatet. Det är med andra ord fritt fram att plocka fram badringar, handukar, fikakorgar och bege sig till vår fina sjö!

Uthyrning av bystugan har under året avstannat lite. Det har varit några färre uthyrningar än vanligt. Den mest spektakulära uthyrningen skedde i vintras. Ett helt hockeylag från Borlänge skulle dyka upp på kvällen när vi upptäcker att vattnet har frusit. Hjälp, vad att göra. Ledarna skrattade dock gott när jag mycket nervös ringde för att förklara eländet. – Ingen fara på taket, grabbarna ska inte ha det så lätt! Efter en helg med många skratt och teambuilding tackade ledarna oss och önskade att få komma tillbaka nästa vinter, på samma villkor. Inget vatten!

Ett år har som sagt gått. Vi har mötts, vinkat, kalasat och delat diverse vardagsbestyr och anekdoter. De sista åren har vi haft en babyboom, en nybyggarboom, en inflyttningsboom och hela vår by lever och blomstrar för fullt. Det känns fantastiskt att vi tillsammans skapar något så fint. Sammanhållningen och uppslutningen är stor och det känns att vi alla ställer upp när både problem och roligheter uppstår.

Med detta sagt ser vi nu framemot ett nytt spännande år!

Mvh//Martina