

Molinda Vattenledningsförening u p a

Historik

Föreningen bildades 1955, av flera hushåll som på olika sätt haft problem med vattenförsörjningen. Vattnet togs från källor vid Igelberget. En bassäng byggdes och ledningar installerades i augusti 1955. Medlemmar var Per och Gerda Stenberg, Karl och Elin Back, Anders och Karin Back, Barbro och Lars Back, Olov och Anna Berglind, samt Mary Billquist.

Under åren därefter utökades föreningen med flera medlemmar:

Blommengren

Ahl

Lennermark

Skog

Leksands Ridklubb

Back (Ingegerd och Uno)

Vattnet från källorna försåg hushållen med vatten fram till 1973, men under torra somrar var vattentillgången begränsad. Därför ansökte föreningen 1973 om att få tillgång till vatten via den kommunala ledning som dragits fram till sopstationen vid Igelberget. Sommaren 1973 gjordes anslutningarna, som skulle fungera som tillskottsvatten under torra perioder.

På bystämman samma år föreslog representanter för Molinda Vattenledningsförening att Styr sjöbo by skulle anslutas till det kommunala avloppsnätet. Frågan utreddes av kommunens tekniska kontor, men ledde inte till någon åtgärd.

På föreningens årsmöte 1975 diskuterades det dåliga vattentrycket för hushållen Ahl, Blommengren och Back, som alla har fastigheter som ligger högt. Vid kontakter med kommunen hade en pumpstation i Sundet utlovats.

I november 1975 hölls ett extra möte, eftersom bl a Leksands Ridklubb ansökt om inträde i föreningen. Klubben beviljades inträde, och mötet beslutade att klubben skulle betala en del av anläggningskostnaderna för de gemensamma ledningarna från sopstationen.

1977 var den kommunala pumpstationen i Sundet inkopplad, och vattentrycket hade förbättrats

Under 1983 upptäcktes att Ridskolan byggts över ca 8 meter av Molinda Vattenförenings ledning. Kommunens representanter informerades i hopp om att föreningen skulle stå skadeslös vid ev problem med att en del av ledningen ligger under Ridskolans stall.

Fortfarande 1987 hade flera hushåll problem med vattentrycket, men årsmötet konstaterade att vattentillgången var god vid de egna källorna och att en avverkning alldeles intill källorna inte hade påverkat vattenkvalitén. För att få bättre vattentillgång beslutades att koppla in det kommunala vattnet permanent, men under en försöksperiod.

Vid årsmötet 1988 konstaterades att vattentrycket blivit bättre med det kommunala vattnet, men en permanent lösning skulle kräva en kostsam och utrymmeskrävande gemensam hydrofor. Därför beslutade mötet att fortsätta använda det kommunala vattnet enbart som en reservlösning.

Från 1990 kopplades det kommunala vattnet på permanent, sedan vattentillgången från källorna varierat och flera hushåll haft stora problem med vattentrycket. Vissa hushåll hade i perioder varit helt utan vatten p g a dåligt tryck.

Årsmötet 1992 beslutade gå vidare med frågan om en gemensam pump.

Under 1993 mötte kommunens tekniska kontor vattentrycket i föreningens ledningar och konstaterade att hushållens tryck minskade avsevärt vid tappning i Ridskolan. Därför förklarade Ridskolans representanter att de var beredda att ge plats för en gemensam pump i sin anläggning, samt stå för halva kostnaden, som beräknades till 25 000- 30 000 kronor totalt.